



Koffiedrinken op  
donderdag 18 juli en 22  
augustus om  
10.30 uur



Eerste Vrijdagviering op  
5 juli en 2 augustus om  
10.30 uur

In juli en augustus is er  
geen stille  
aanbedding.



Piomorgen op dinsdag  
9 juli en 13  
augustus om  
10.30 uur



<b>Voorkant</b>	<b>1</b>
<b>Inhoud</b>	<b>2</b>
<b>Vakantie 2024</b>	<b>3</b>
<b>Uit de parochie agenda</b>	<b>4</b>
<b>Torengroep</b>	<b>8</b>
<b>Intenties</b>	<b>9</b>
<b>Geheugensteuntjes</b>	<b>12</b>
<b>Zoete Moeder</b>	<b>13</b>
<b>Jubileumzegel</b>	<b>14</b>
<b>Caritas 013</b>	<b>15</b>
<b>Achterkant</b>	<b>16</b>

## VAKANTIE 2024.

Na alle spanningen van de eindexamenkandidaten,  
alle spanningen wel of niet over,  
alle spanningen heb ik na mijn vakantie nog werk,  
hoe gaat het met mijn gezondheid en maak de rij maar ongetwijfeld  
langer.

Maar binnenkort  
staat de vakantie  
voor de deur.  
Wat gaan we doen,  
blijven we  
noodgedwongen  
thuis,  
blijven we heerlijk  
hier in de buien  
zitten,

of gaan we naar het diepe zuiden  
om daar door de zon verbrand te worden.

Alles is mogelijk,  
tenminste als onze gezondheid en onze portemonnee het toelaat.  
We willen graag even vrij zijn,  
even van het gedwongene los te zijn  
en even helemaal aan onszelf en ons gezin en familie denken.  
Daarover denkend kom ik de volgende gedachten tegen:

Als je echt zo vrij wilt zijn als een vogel in de lucht,  
verklaart de wereld jou in een vloek en een zucht vogelvrij.

Als je echt zo vrij wilt zijn als een bloem op het veld  
dan krijgt de wereld jou zonder schijn van geweld heus wel klein.



Als je echt zo vrij wilt zijn als een vis in de zee,  
dan laat de wereld jou ongemerkt in de kou en zegt: nee.

Laat de vogels dan zingen dat vrijheid bestaat  
en de bloemen ons tonen hoe zij opengaat,  
laat de vissen ons tonen onze ware aard:  
voor God zijn mensen oneindig veel waard.

Prettige vakantie en mogen we na die vrije tijd  
elkaar weer ontmoeten.

Hans Vugs,  
diaken

#### UIT DE PAROCHIE AGENDA.

Op zondag 9 juni 2024 stroomde onze kerk vol met allemaal vrolijke mensen die gekomen waren om **DIAZ BURLESON EN DALEY BURLESON** van harte welkom te heten in onze parochie. Diaz en Daley zijn twee neefjes van elkaar. Diaz is op 4 september 2023 geboren en Daley op 17 januari 2024. Met hen waren natuurlijk hun papa's en mama's meegekomen, hun peetooms en peettantes Luca en Marcella en Milan en Lucca, opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Beide papa's en mama's hebben heel duidelijk tegen hun lieve schatten gezegd, dat ze hun uiterste best zullen doen om hen te begeleiden op de moeilijke weg naar



zelfstandigheid en dat ze voor hen een voorbeeld zullen zijn in hun geloof. Ook de peetooms en peettantes hebben beloofd om voor hun petekind steeds een luisterend oor en een helpende hand te zijn. Nadat beide jongens een kruisje op hun voorhoofd, hun lippen en in hun hartje hebben ontvangen, kregen zij van hu papa en mama, van hun peetouders en van alle opa's en oma's ook een heel lief kruisje op hun voorhoofd. Daarna hebben we met zijn allen geluisterd naar een verhaal van Jezus uit de Bijbel en zijn we op zoek gegaan naar het doopwater, de olie, de handdoek om hun hoofdje af te drogen en de doopkaarsen.

Uiteindelijk hebben we alles gevonden en bij elkaar gelegd.

Daarna hebben de ouders en peetouders hun geloof in God de Vader, de Zoon en de heilige Geest



uitgesproken. Daarna werd eerst Diaz gedoopt, die liet wel even horen dat het doopwater koud was, en daarna Daley, maar die verroerde geen vin en sliep heerlijk door. Hierna kregen beide jongens een kruisje met H Chrisma olie op hun voorhoofd en kwam God heel diep in hen om met hen door het leven te gaan. Beide peetooms hebben de doopkaars van hun petekind aangemaakt aan de grote Paaskaars, het symbool van de verrezen Heer. Van die doopkaars kregen alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur. Daarna hebben we met zijn allen het gebed gebeden, dat Jezus ons zelf heeft gegeven: het Onze Vader. Toen we met zijn allen hadden ervaren, dat dit gebed veranderd was sinds de meeste mensen nog klein waren, zijn we in een hele lange stoet naar Moeder Maria

gegaan om haar te vragen dat zij Diaz en Daley, maar ook ons allemaal wil blijven begeleiden op die hele moeilijke weg dit leven. Nadat we samen het Weesgegroet hebben gebeden en de zegen ontvangen, hebben we heel hard het Lang zullen ze leven gezongen. En natuurlijk mochten de kinderen de doopklok luiden.

Op zaterdag 15 juni 2024 kwamen heel veel blijde mensen samen om **ANGEL SCHAUFELI** van harte welkom te heten in onze vertrouwde Piokapel. Angel was met haar ouders helemaal uit Nijmegen gekomen om in onze Piokapel gedoopt te worden, te midden van haar familie die in Tilburg woont. Papa en mama Sjacky en Angelina hadden haar peetoom en peettante, Marinus en Marietje, gevraagd alsmede opa's en oma's broers en zussen en de neefjes. Bij de doop krijgt hun lieve schat de namen Angel Adriana Maria Elisabeth. Mama wilde haar graag noemen naar haar. Maar dan wel een verkorting daarvan en zo kwamen papa en mama tot Angel.



Adriana, Maria en Elisabeth zijn allemaal namen naar de opa's en oma's en daarmee geven de ouders van Angel aan dat zijn geen eenling is in onze wereld, maar met heel veel mensen verbonden. Papa en mama hebben heel duidelijk uitgesproken dat zij hun best zullen doen om Angel heel goed te begeleiden op haar weg door dit leven en dat zij ook voor haar een voorbeeld in het geloof zullen zijn. Ook peetoom en peettante hebben hun belofte uitgesproken dat zij er altijd zullen zijn, als Angel met hen wil spreken. Zij zullen

haar begeleiden en verwennen om zo een goede band met haar te krijgen. Ook de kindjes hebben gezegd dat zij met Angel samen zullen spelen, maar een van de jongens vond het niet goed dat Angel tegen zijn voetbal zou trappen. Nadat Angel het teken van onze kerk, het kruisteken, op haar voorhoofd, mond en in haar hart had ontvangen, kreeg zij van papa en mama, peetouders, opa's en oma's een lief kruis op haar

voorhoofd. Van de meisjes kreeg zij een lief kusje, maar de jongens wilde haar geen kusje geven. Na het verhaal van Jezus hebben we met zijn allen gezocht naar wat we nodig hebben voor een doop.

We hebben het water gevonden, de kaars, de handdoek om het hoofd af te drogen, ja natuurlijk de



doopschelp. Maar de olie, daar stonden de kinderen niet voor open, die rook niet heerlijk. Nadat papa en mama hun geloof in Jezus Christus hadden uitgesproken, werd Angel gedoopt. Toen zij het koude water over haar hoofdje voelde stromen, gaf ze geen kick. Na het kruisje met olie, mocht de peetoom haar doopkaars aansteken aan de grote Paaskaars en alle kinderen kregen een beetje van dat nieuwe vuur, nadat we samen het Onze Vader hebben uitgesproken, zijn we in een lange stoet naar Moeder Maria gegaan. Daar hebben we ons kaarsje neergezet en haar gevraagd dat zij voor Angel, maar ook voor ons allemaal onze hemelse Moeder wil zijn en ons allen wil begeleiden op die hele moeilijke weg door

het leven. Daarna hebben we het lang zal zij leven gezongen en enkele kinderen hebben de doopklok durven luiden

Hans Vugs,  
diaken

## **LANG ZULLEN ZIJ LEVEN**

### **DE TORENGROEP VAN DE GERARDUS MAJELLA**

In onze locatie is een Torengroep actief die zich samen met alle vrijwilligers inzet voor onze kerk. Velen weten misschien niet wie er allemaal lid zijn van de Torengroep, vandaar dat wij dit stukje hebben geschreven voor in de Brug.

Als Torengroep komen wij maandelijks bij elkaar om te praten over de zaken die spelen in onze locatie. Ook hebben wij contact met het pastoraal team en het bestuur. De onderwerpen die wij behandelen zijn heel gevarieerd, maar hebben allemaal betrekking tot onze kerk en Koningsvoorde.

De laatste tijd gaan er nogal wat geruchten de ronde over de toekomst van de kerk. Wij als Torengroep willen deze geruchten met klem weerleggen als onwaar. Mochten er dringende veranderingen zijn betreffende onze locatie, dan zullen wij u altijd daarover informeren. Mocht u zelf informatie willen over zaken, dan kunt u ten allen tijde contact opnemen met één van de leden van onze Torengroep.

Met vriendelijke groet,



Michel Kocken, voorzitter  
 Koos van Beijsterveldt,  
 aanspreekpunt Koningsvoorde  
 Marij Bastings, lid  
 Martijn Antens, lid  
 Margu erite Sparidans, lid

m.kocken@hccnet.nl  
 vanbeijsterveldtkoos@gmail.com  
 cees.marij@planet.nl  
 martijnantens@msn.com  
 m.sparidans@hccnet.nl

## INTENTIES GERARDUS MAJELLAKERK EN KONINGSVOORDE

**GM** = Gerardus Majella  
**KV** = Koningsvoorde  
**KND** = Kindernevendienst  
**DK** = Dameskoor  
**HK** = Herenkoor  
**GK** = Gemengd koor  
**SZ** = Samenzang  
**FR** = Friends



	Tijd	Locatie		Intenties juli en augustus 24
6&7 juli				
SZ	17.30	KV	GM	Ineke Vugs- Etten
DK	19.00		GM	Jan Sloot
SZ	10.00		GM	Riet van Overbeek
			GM	Pater Ed van de Berge
				Jos Peeters
				Leon van Bergen
				Jo Hultermans
				Trees Beerens
				Fien Hultermans-van Hautum
				Piet Beekmans

				Jan de Kuijer Jeanne Verhagen van Tilborg vw 1 <sup>e</sup> JGT Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
13&14 juli SZ DK HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Pater Ed vd Berge Annie van Hautum Toon van Hautum Annie Kocken-Jansen Tonnie Denissen- vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
20&21 juli SZ SZ DK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs-van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek Cees vd Wouw Sjaan Voermans Pater Ed van de Berge Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit Henk van Kerckhoven vw verj
27&28 juli SZ FR SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Jan Sloot Ineke Vugs van Etten Pater Ed vd Berge Fien Hultermans- van Hautum Annie Scheepens Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws

				Ouders vd Heuvel-Larmit
3&4 aug SZ SZ SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek Pater Ed vd. Berge Jos Peeters Pierre Hultermans Riekie Mutsaers Jan de Kuijer Tonnie Denissen-d Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
10&11 aug SZ SZ SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Jan Sloot Ineke Vugs- van Etten Pater Ed vd Berge Fien Hultermans- van Hautum Cees van Hautum Annie Kocken-Jansen Tonnie Denissen- vd Heuvel Ouder Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
17&18 aug SZ SZ SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek Tini Libregs Jose Donders Jopie van Rijen Zus Trouw Pater Ed vd Berge Jan de Kuijer

				Tonnie Denissen- vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
24&25 aug SZ SZ SZ	17.30 19.00 10.00	KV	SZ SZ	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Pater Ed vd Berge Miet de Kroon Fien Hultermans- van Hautum Piet Beekmans Tonnie Denissen -vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel Larmit

### GEHEUGENSTEUNTJE

4 juli	10.00		GM	Caritas 013
5 juli	10.30		GM	1 <sup>e</sup> vrijdagviering
9 juli	10.30		GM	Pater Pio ochtend
18 juli	10.30		GM	Koffie ochtend
25 juli	10.00		GM	Caritas 013
1 aug	10.00		GM	Caritas 013
2 aug	10.30		GM	1e vrijdag viering
13 aug	10.30		GM	Pater Pio ochtend
15 aug	10.30		GM	Maria Ten Hemel Opneming
20 aug	11.00		GM	Redactie de Brug
22 aug	10.30		GM	Koffie ochtend
29 aug	10.00		GM	Caritas 013

Op 7 juli a.s. vieren we het feest van de **Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch** of **Zoete Moeder**. Het is een van de genadebeelden van de Heilige maagd Maria die in Nederland het middelpunt vormen van een bedevaart. Het wordt sinds 1380 (zeker) vereerd in de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch. Wonderbeelden worden meestal als niet fraai beoordeeld, maar de Zoete Moeder is het enige waarvan de verering juist is begonnen omdat men het lelijk vond.

Volgens de legende werd het verwaarloosde beeld in januari 1380 tijdens de bouw van de kathedraal tussen een bundel planken gevonden door een jonge gezelschap die op zoek was naar brandhout. Toen hij het in



twee stukken wilde hakken zou hij zijn tegengehouden door zijn baas, die zag dat het een oud Maria-beeld was. De gezelschap zou het beeld op Witte Donderdag naar het rustaltaar voor het Lichaam van Christus hebben gebracht. Toen dit de volgende dag werd opgeruimd zou alleen het oude beeld zijn overgebleven. Een monnik, broeder Wout, zou het naar het altaar van Sint-Michiel in een van de straalkapellen achter het hoogkoor hebben gebracht.

De kanunnik die daar elke dag de mis las zou het na korte tijd hebben laten weghalen, en broeder Wout zou hebben gevraagd of hij het beeld mocht meenemen. Het zou echter ineens loodzwaar zijn geworden en zou daarom maar in de Mariakapel zijn geplaatst,

onzichtbaar achter een altaar. Broeder Wout zou een manteltje hebben geregeld en zou een deel van het beeld dat het Kind Jezus voorstelde buiten de kerk hebben teruggevonden. Hij zou het beeld in de zomer van 1381 op het altaar van de heilige Martinus hebben geplaatst, waar er de draak mee zou zijn gestoken. Aan een voorbijgangster die er ook een vinnige opmerking over zou hebben gemaakt zou Maria 's nachts zijn verschenen om te vragen "Waarom zeg je dat ik lelijk ben? Ik, die schoon ben in het eeuwig leven, in het hoogste des hemels! Ik beveel u dus, dat gij tot mij uw toevlucht neemt, om uw lijden te boven te komen en om het eeuwig leven te verwerven." De vrouw zou de volgende dag in de kerk een adellijke dame hebben gevraagd het beeld te laten opknappen.

Als gelovigen in 's Hertogenbosch komen gaan 99.9% van hen even een kort bezoek bij Maria brengen en een kaarsje opsteken.

## JUBILEUMZEGEL

In het kader van het 100-jarig jubileum van de Gerardus Majellakerk is er een unieke postzegel uitgegeven. Deze zijn per vel van 5 zegels à € 9,99 verkrijgbaar aan de balie van de ontmoetingsruimte van de kerk.

Hiermee kan gewoon worden gefrankeerd. Het is een uniek verzamelitem; een must-have ook voor iedere postzegelverzamelaar! Met de opbrengst van de postzegels wordt een deel van het eeuwfeest bekostigd. Uw bijdrage is daarom van harte welkom!

Alvast bedankt voor uw steun



## CARITAS 013

Om de mensen te bereiken, die in armoede leven of eenzaam zijn of zich zo voelen, worden posters opgehangen bij huisartsen, gezondheidscentrum, verzorgingshuizen e.d.

Graag ontvangen wij adressen van mensen, die bij U bekend zijn. Besloten is op de 1<sup>e</sup> en de 4<sup>e</sup> donderdag van de maand de inloop ochtend te organiseren.



## **Secretariaat Gerardus Majella**

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor vragen, allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

### **Voor spoedgevallen zoals een uitvaart of ziekenzalving.**

Een van de priesters is te bereiken op dit nummer: 06 - 39 68 85 31

#### **Liturgische diensten**

zaterdag 17.30u

zondag 10.00u

2<sup>de</sup> dinsdag 10.30u

1<sup>ste</sup> vrijdag 10.30u

#### **Gerardus Majella kerk**

In de kapel is geen livestream

[www.facebook.com/parochiehlgm/](http://www.facebook.com/parochiehlgm/)

Piomorgen in de kapel

1<sup>e</sup> vrijdag in de kapel

#### **Koningsvoorde**

zaterdag 19.00u

Atrium, na de viering koffie.

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

#### **Contactblad "De Brug"**

Kopij voor **17 augustus 2024** as middels e-mail adres:

[m.hulskramer@kpnmail.nl](mailto:m.hulskramer@kpnmail.nl)

of in de brievenbus. Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website:

[www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl). Volg ons op

Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

#### **Redactie Parochieblad "De Brug"**

Marie José Hulskramer en Koos van Beijsterveldt