



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Kindernevendienst Zondag 7 januari Om 10:00 uur</p> 	<p>Deze maand koffiedrinken op donderdag 18 januari om 10:30 uur</p> 
<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 4,11,18 en 25 januari 16:00 t/m 17:00 uur</p> 	<p>Ouderavond Eerste Communie: Maandag 8 januari 2018 om 20.15 uur</p> 

ONS KERSTPROGRAMMA

Maandag 18 december

19:00 uur Boeteviering Koningsvoorde

Dinsdag 19 december

19:00 uur Boeteviering in de kerk

Zaterdag 23 december:

17.30 uur 4^{de} zondag van de Advent.

19.00 uur geen viering in Koningsvoorde



Zondag 24 december:

‘s morgens geen Eucharistieviering

19.00 uur: Eucharistieviering Koningsvoorde met Zanggroep

19:30 uur: Eucharistieviering met jongerenkoor

22:00 uur: Eucharistieviering met gemengd koor

Maandag 25 december:

10:00 uur: Eucharistieviering met herenkoor

15:00 uur: Kindje wiegen

Dinsdag 26 december:

10:00 uur: Eucharistieviering met samenzang

Zaterdag 30 december:

17.30 uur Eucharistieviering met samenzang

19:00 uur Eucharistieviering Koningsvoorde

Zondag 31 december:

10:00 uur Eucharistieviering met dameskoor

Maandag 1 januari 2018

10.00 uur Eucharistieviering met het Herenkoor

KERSTGEDACHTE:

Met Kerstmis raakt de hemel de aarde,
met Kerstmis wanneer Maria en haar Jezus
elkaar aankijken en elkaar zien,
dan is het Licht op de aarde verschenen.

In die blikken, zo vol tederheid
komen Jezus en Maria tot hun bestemming
Als Moeder en als Zoon.

Maria opent haar handen,
Liefdevol, maar ook met kracht,
Om Hem te ontvangen,
Om Hem te omarmen.

En Jezus, Hij schenkt haar en ons allen
Het Licht, zo hemels, zo warm,
Zo vol goedheid en aandacht.
Om het door te geven aan allen,
Die waar dan ook ons pad mag kruisen.

ZALIG KERSTFEEST - ZALIG NIEUWJAAR

Hans Vugs,
Diaken-pastor.

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA:

DOOR HET DOOPSEL IN ONZE PAROCHIE OPGENOMEN:

Op zondag 3 december 2017 mocht ik door het toedienen van het Heilig Doopsel **CHAMICHA VAN LAARHOVEN** opnemen in onze geloofsgemeenschap. Met Chamicha waren natuurlijk haar papa en mama, Michael van Laarhoven en Chantal van Beerendonk, haar zus Caithlyn, peetoom Jelle van Hemsbergen en peettante Linda van Laarhoven, haar opa's en oma's, ooms en tantes en vrienden en vriendinnen mee gekomen. Op de vraag hoe je aan die hele bijzondere naam komt, kreeg ik als heel eenvoudig antwoord van mama: het is een combinatie van mama en papa. Bij de doop kreeg Chamicha ook nog de naam: Jaylyn, en ook hier was het een combinatie van de peetouders. Jammer dat papa de doopkaars van Caithlyn vergeten was, anders hadden wij die vandaag nog eens aangestoken. Wel hebben we voor oma van Beerendonk die op 23 mei 2017 is overleden en Joi die in maart 2017 is overleden alle twee een kaarsje aangestoken en daarbij heeft Caithlyn heel goed geholpen. Peetoom en peettante hebben heel duidelijk aan Chamicha beloofd dat zij te allen tijd bij hen binnen mag komen en van harte welkom is. Ook hebben alle kinderen aan Chamicha beloofd dat zij straks al zij groter gegroeid is met hen mee mag spelen. De vriendinnetjes hebben zelfs gezegd dat zij ook aan hun poppen mag komen en ze zelfs mag aan- en uitkleden. Samen hebben we een heel groot dak boven Chamicha gemaakt en God gebeden dat Hij haar en ons allen mag begeleiden op onze weg door het leven. Nadat de ouders en peetouders hun geloof hadden beleden, hebben

we Chamicha gedoopt. De peettante mocht haar petekind ten doop houden en mama kraag de handdoek om na de doop het hoofdje van Chamicha liefdevol af te drogen. Ze gaf over dat koude water geen enkele kick van schrik of verbazing. Na de doop, toen de doopoorkonde was getekend, kreeg Chaicha een kruisje met H. Chrisma olie. En mocht de peetoom de doopkaars aansteken. Natuurlijk kregen alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur en na het Onze Vader gebeden te hebben, gingen we allemaal voltrots met ons lichtje in de hand naar Moeder Maria in de grote kerk. Daar hebben we Maria dank je wel gezegd en gevraagd dat zij ook Chamicha en ons mag helpen om goed door het leven te gaan. Na het lang zal zij leven, hebben we vol vuur de doopklok geluid. Iedereen hield zijn oren dicht. Chamicha woont met Caithlyn en hun ouders in de Kuiperstraat 26.

WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN.

Heel plotseling hebben we op 21 november 2017 **WIL GEERTS - VAN ASTEN**, sinds 10 april 2017 weduwe van Hans Geerts, ook uit handen moeten geven. Dit had niemand verwacht. In de zomer leek het er op dat Wil wel staande zou blijven en dat zij het leven zonder Hans zou oppakken. We zagen haar elke maand in Koningsvoorde bij de maandelijks gedachteneis van Hans, we hebben haar mogen ontmoeten in de Pretoriastraat 42. Ze miste haar Hans wel, maar ja dat is ook heel normaal, dat gaat



niet in eens over na 47 jaar met elkaar lief en leed gedeeld te hebben. Samen hebben zij de kruizen en kruisjes die op hun levenspad kwamen gedragen en een plek gegeven. Zij is door haar ouders met heel veel liefde en warmte opgevoed. Maar zij heeft ook van hen haar geloof gekregen. Niet dat zij daar heel veel over gesproken heeft, dat lag niet zo in haar karakter, maar zij heeft overal op alle plaatsen haar geloof laten zien door daden. Zij is niet degene die altijd en overal vooraan moet staan, neen, zij is met een plaatsje in de grote groep al heel content. Zij wil ook niet in de schijnwerpers gezet worden, daar had zij een grote afschuw van. Laat mij maar op de achtergrond blijven, maar ik wil er wel graag bij horen. Als je Wil mag typeren dan moet je zeggen dat zij een lieve vrouw is, die weet van gezelligheid. Zij was heel gastvrij, als ze je kende, maar als vreemdeling dan werd je aan de deur afgehandeld. Neen, niet iedereen hoeft te zien hoe zij woont. Zij hield van buurten, en dan was zij heel benieuwd hoe het met jou ging. Als jij naar het wel en wee van Wil vroeg, dan kreeg je vaak heel kort de situatie geschetst, maar jij mocht heel graag jouw verhalen in geuren en kleuren vertellen. We weten het allemaal dat zij samen heel graag kinderen hadden willen krijgen, maar jammer genoeg was dat niet voor hen bestemd. Daarna hebben ze samen zich gestort op dieren, een hond, maar ja dan zit er nadeel aan vast, die moet dat beestje 5 keer per dag uitlaten. Dat werd op den duur toch wel te zwaar en van de hond zijn ze over gegaan op de katten. De laatste kat Pucky was haar lieveling. Hij heeft haar steeds omringd met zijn aandacht en warmte. Wil is een hele bijzondere vrouw, die haar plaats weet, die genoot van het kleinste, van elke klein attentie, van elk gebaar of woord. Zij was dol op kinderen en heeft nog mogen genieten

van de kinderen van haar petekind. Jammer dat zij nog te klein zijn, om er echt mee te knuffelen en te spelen. Maar ze vast mogen houden, gaf haar al heel veel vreugde. Wil, dank je wel voor alles wat voor ons allen hebt gedaan en betekend, rust nu maar uit, wees gelukkig met je Hans, maar blijf ons allen asjeblijft sturen op onze weg door het leven. Wil woonde in de Pretoriastraat 42.

Donderdag 30 november 2017 mocht Lenie haar man **CEES HOBBELEN** in de loop van de morgen ophalen vanuit het Elisabeth ziekenhuis. Al heel bijtijds was zij aanwezig, want zij wilde niet te laat komen. Wat een service, zij werd met koffie ontvangen en toen zij de koffie voor zich had, wist men haar heel eenvoudig te zeggen, uw man is overleden? Op dat moment zakt de grond onder je voeten weg, Wat



zegt U? Ik kom mijn man halen, ja mevrouw maar hij is even geleden heel plotseling overleden. Hij was helemaal aangekleed om met u mee naar huis te gaan. Hij wilde nog even naar de wc, en toen hij lang weg bleef, heeft zijn

kamermaatje de verpleging gewaarschuwd en gezegd dat mijnheer Hobbelen nog steeds op de wc zat. Zij vonden hem daar dood. Cees was een hele bijzondere man. In alle opzichten is hij bijzonder. Hij heeft een gouden karakter, is niet te lui om zijn handen te laten wapperen, en wil bovendien al zijn gegeven talenten bijzonder goed gebruiken. Als echtgenoot was hij een uit de duizenden. Een ja was bij Cees een ja en een neen, bleef een nee. Zijn keuze voor jou Lenie was voor de volle 100%. Voor zijn kinderen was hij een echte vader, je kon met hem geen

loopje nemen daar was hij te veel een vader voor. maar hij was er geheel voor jullie. Hij zorgde dat jullie in niets te kort kwamen, aan liefde en aandacht, aan goedheid, maar ook aan zaken die hier voor de mensen belangrijk zijn, eten en drinken, warmte en gezelligheid. Hij stond er voor. Hoe dat hij dat allemaal realiseerde, dat doet er niet helemaal toe, maar hij was niet te lui om zijn handen uit de zakken te steken. Wat was hij blij toen zij de mededeling kregen dat hij opa zou worden. Nu dat hebben die schatten van kleinkinderen geweten, want bij opa waren zij altijd van harte welkom. Alle aandacht en tijd heeft opa Cees aan zijn kleinkinderen gegeven. Bij opa en oma was het voor de kleinkinderen een hemel op aarde, daar mocht alles, en opa en oma hadden alle aandacht voor hun lieve kleinkinderen. Als taxichauffeur, als zelfstandig kaashandelaar en na zijn periode met hartklachten heeft hij nog jaren gewerkt bij de gemeente Tilburg, met namen bij de statistieken en het gemeentelijk archief. Cees had een grote passie voor de Muziek, in zijn volle breedte. De operette, ja hij zong ook zelf mee in het koor La Renaissance. Hij speelde piano met zoveel liefde en bewondering dat het zelfs aanstekelijk werkt, want ook zijn kleinkind heeft hij zo geënthousiasmeerd dat zij pianolessen heeft gevolgd en nog graag piano speelt. Cees heeft van thuis geleerd om dienstbaar te zijn aan de naasten, in de breedste zin van het woord. En dat was hij dan ook, hij hielp waar hij kon helpen. Het buitenleven was voor hem ook van belang. Hij werkte graag in de tuin. In Postel, waar zij al jarenlang een bungalow hebben, daar kon hij naar buiten, daar kon hij frisse lucht in ademen, daar kon hij een echte opa zijn, die aandacht voor zijn kleinkinderen had. Pap en opa, dank je wel voor alles wat je voor ieder van ons

hebt gedaan, rust nu maar uit, maar blijf ons allen wel in goede banen leiden in dit leven. Dank je wel.

Cees woonde me zijn Lenie in de Gen. Smutslaan 216-07

Op zaterdagmorgen, 2 december 2017, heel vroeg is **JOOST VAN DEN DRIES**, echtgenoot van Rina Vorster, in de leeftijd van 64 jaar, te midden van allen die hem heel lief zijn, vrij plotseling ingeslapen. Joost was voor zijn Rina en natuurlijk ook andersom een kanjer. Zij vertrouwde volledig op hem, hij was voor haar haar alles, sterk en dapper. Ja tot het einde toe. Het is een man, een pap en opa om trots op te mogen zijn. Toen genezen niet meer mogelijk bleek ging jij met je broer Johan voor een second opinion naar het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Toen je ook daar niet te helpen bleek begon je in Tilburg aan een serie chemokuren. Met de laatste kuur leverde je steeds meer in en besefte je dat deze strijd niet te winnen viel. Wat oneerlijk. Voor zijn kinderen, familieleden en al zijn vrienden en vriendinnen was hij een vechter. Ongelooflijk hoe dapper je alles het afgelopen jaar hebt doorstaan in deze oneerlijke strijd. We zijn trots op je. Bedankt voor alles, we zullen je nooit vergeten. Joost stond voor iedereen klaar, je hoefde maar te vragen en ja was zijn antwoord. En dan keek hij nimmer naar wie het vroeg. Hij had ook een hele bijzondere liefde voor de tuin, als hij iemand raad mocht geven omtrent de natuur, dan stond hij al klaar. Maar ook voor de dieren wereld was hij een kenner en liefhebber. Tot op het laatste moment genoot hij van zijn tuin, met de planten en bloemen, en de vogeltjes die hem gedag kwamen zeggen. Joost was ook een gelovig persoon. In het gezin van den Dries was het geloof heel belangrijk, niet dat er hele dagen over God en Jezus

gesproken werd, dat niet, maar vader en moeder van den Dries leefden het samen aan hun kinderen voor. Daar werd niet om de eerste en beste plaats gevochten, ieder kreeg zijn plaats aangewezen en dat was het. Iedereen is belangrijk of onbelangrijk, niemand is meer dan de ander. Zo is Joost opgegroeid en dat heeft hij volgehouden tot op het laatst. Joost was een diep gelovig man, hij uitte zijn geloof door zijn daden en woorden. Een onvertogen woord kwam niet over zijn lippen, als zijn kinderen eens een woord gebruikte dat niet paste, dan maakte hij daar heel netjes een opmerking over. Ook op het werk gebruikte hij geen onvertogen woorden en zo was hij voor allen die met hem mochten werken een voorbeeld. Hij was een wekelijks gast in onze kerk. Zo gauw hij binnen kwam, ging hij haar begroeten en een kaarsje opsteken voor al zijn intenties die hij had meegebracht. Op de eerste zondag van de meimaand, was er altijd een leeg plekje in onze kerk. Want dan ging Joost met veel familieleden en iedereen die dat wilde te voet naar 's Hertogenbosch. Een bedetocht naar de Zoete Moeder. Een kaarsje of veel meer opsteken, de mis volgen met al zijn charmes van de koren en de gilden, en daarna koffie met een Bossche bol op het terrasje. Daarna weer terug naar huis, beladen met een chocoladebol voor zijn Rina.. Joost, dank je wel voor alles wat je voor ons gedaan en betekend heb. Rust nu maar uit, maar blijf ons vanuit de hemel begeleiden op onze weg door het leven. Joost woonde met zijn Rina in Debijestraat 18.



DAT ZIJ RUSTEN IN VREDE

Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
SZ=Samenzang
JK= Jeugdkoor



	Tijd	Locatie		Intentie januari
30&31 dec DK	17.30		GM	Ineke Vugs – v. Etten Jan Sloot
1 jan HK	10.00		GM	Ineke Vugs – v. Etten Jan Sloot
6 & 7 jan Driekonin gen DK	17.30 19.00 10:00	KV	GM GM	Jan Sloot Ineke Vugs – v Etten Fien Hultermans van Hautum Nelly Verhagen v.w. jaargetijde Annie Rutten – Snoeren Piet van Loon v.w. verjaardag & jaargetijde Harrie v.d Zanden verjaardag & jaargetijde
13&14 jan HK	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Jan Sloot Ineke Vugs – v. Etten Bert &Toos Haers – v.d Hout Cees Reichwein

20&21 jan DK	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Riet & Albert de Boer Regtvoort Hans Geerts Jan Sloot Ineke Vugs – v. Etten Jos v.d. Rijt Fien Hultermans – v. Hautum Leon v Bergen Annie Rutten – Snoeren
27&28 jan HK	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	José van Puijenbroek v.w. 1 ^{ste} jaargetijde Jan Sloot Ineke Vugs – v. Etten

GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
24 dec	19:00	KV		Kerstviering met Zanggroep
24 dec	19:30		GM	Kerstviering met jeugdkoor
24 dec	22:00		GM	Kerstviering met gemengd koor
25 dec	10:00		GM	Kerstviering met herenkoor
25 dec	15:00		GM	Kindje Wiegen

26 dec	10:00		GM	Eucharistieviering samenzang
28 dec	16:00		GM	Stille aanbidding
				Januari 2018
1 jan	10:00		GM	Eucharistieviering herenkoor
3 jan	20:00		GM	Doopvoorbereiding
4 jan	16:00		GM	Stille aanbidding
5 jan	10:30		GM	1 ^{ste} vrijdag
7 jan	10:00		GM	kindernevendienst
8 jan	20.15		GM	Ouderavond Eerste Communie
9 jan	10:30		GM	Pio morgen
11 jan	16.00		GM	Stille aanbidding
12 jan				Nieuwjaarsreceptie Broekhoven
17 jan	15.00		GM	Eerste Communie voorbereiding
18 jan	10.30 16:00 20:00		GM GM GM	Koffie -ochtend Stille aanbidding Bijbel Hans
24 jan	15.00		GM	Eerste Communie voorbereiding
25 jan	20:00		GM	Stille aanbidding
31 jan	15.00		GM	Eerste Communie voorbereiding
23 jan	10.00		GM	Redactievergadering

KINDJE WIEGEN

'Kling, klokjes,
klingelingeling....'

Op **eerste kerstdag** (25 december) is om **15.00**

uur de kerk open om met uw kinderen de kerststal te bekijken.

We beginnen met een mooi verhaal en een lied.

Daarna is er ruim de gelegenheid om naar de

stal te gaan en misschien een kaarsje te branden. We hopen dat veel ouders, opa's en oma's met hun kinderen en kleinkinderen hier bij willen zijn.



Iedereen is van harte welkom.

Ouderavond eerste communie

De ouderavond voor de eerste communie van 2017 is **op maandag 8 januari** om 20.15 uur in de ontmoetingsruimte van de Gerardus Majellakerk. De kinderen gaan op zondag 22 april 2017 hun eerste communie doen.

Op de ouderavond wordt verteld over de achtergrond van de eerste deelname aan de eucharistie en krijgt u alles te horen over de gang van zaken betreffende de voorbereiding en de viering.

Werkgroep Eerste communie





Het thema van de kerkbalans is in 2018: **GEEF OM JE KERK**. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker 'ieder voor zich' lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

Kerkbalans is een jaarlijks terugkerende actie in de maand januari. Dit jaar wordt deze al voor de 41ste keer gehouden. Alle grote kerken, zowel katholieke als protestantse, doen er aan mee. U weet dat ook een parochie niet kan blijven bestaan zonder financiële middelen. Het gaat ook niet louter om het gebouw, het gaat om de kerk en alles waar de kerk voor staat, het hele pastorale gebeuren.

- ◆◆ De kerk is de plaats waar je samenkomt voor een viering in het weekend of door de week.
- ◆◆ Het is de plaats waar iedereen welkom is.
- ◆◆ Een plek van ontmoeting en inspiratie.
- ◆◆ We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, eerste communie en vormsel, en voor momenten van rouw en verdriet.

Dat alles kost geld. Denk maar aan de uitgaven voor licht en verwarming, de boekjes voor de vieringen, het schoonmaken en onderhouden van: het gebouw, de administratie, het bezoeken van zieken en ga zo maar door.

Belangrijk genoeg om Kerkbalans te steunen, eenmalig of heel graag via een vaste kerkbijdrage.

Alle bij ons bekende parochianen uit onze parochie zullen een persoonlijke brief krijgen met de mogelijkheid om automatisch over te maken, daar hebt u geen computer voor nodig. Als u dit formulier invult, dan zorgen wij wel dat het verder bij uw bank of giro komt.

Weet in ieder geval dat elke bijdrage hoe groot of klein dan ook voor ons van het grootste belang is.

**HET IS ONZE KERK, ONZE PAROCHIE EN DAAR
BETALEN WIJ AAN MEE.**

NIEUWJAAR

Wat een zegen
als jou dit jaar de zegen ten deel mag vallen
van een hand op de schouder,
van een hart onder de riem.

Wat een zegen
als je iemand mag ontmoeten
die warmte uitstraalt.

Wat een zegen,
als iemand jou ziet,
als jij iemand wat aandacht schenkt.

Wat een zegen,
dat gebaar van meeleven of vergeving,
dat knipoogje of die stille groet
van jou, voor jou

een gezegend Nieuwjaar!



Zalig uiteinde en een goed begin!



DRIEKONINGEN



Dit jaar wordt in de liturgie het feest van Driekoningen gevierd op **zondag 7 januari**.

De wijzen geven goud, wierook en mirre, kostbare geschenken - die eigenlijk verwijzen naar de eredienst in de tempel - aan een arm en bedreigd mensenkind. Dit is een teken dat de ware godsdienst ook altijd mensendienst is. Belangrijker dan materiele geschenken: is wat je geeft van jezelf. Mensen zitten niet te wachten op mooie cadeaus, maar wel op aandacht en medeleven.

Begrip tonen en een goed woord geven. Opbeuren, aandacht schenken en tijd; dat is veel moeilijker dan iets afkopen met een bos bloemen.

***Het goud van het hart,
De wierook van de toewijding.
De mirre van het offer.***

Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Van doop of
huwelijk, enz behalve op maandagmorgen. Op dit secretariaat
kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een
doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde
diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Pio-kapel

Kerk waarna koffie

Pio-morgen

Pio-kapel

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u

Restaurant waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 21 januari as.** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in
de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website: www.hlgm.nl. Volg
ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt, B. Mallens.